



## NAAR DE BRON VAN DON BOSCO'S CHARISMA

---

### Bekeer u en geloof in het evangelie

Volgende woensdag begint de veertigdagentijd. In de *Memorie Biografiche* lezen we dat Don Bosco op de dagen voor Aswoensdag in het Oratorio een bijzonder boeiend programma aanbood waar de jongens massaal op af kwamen. Er was van alles te beleven en het mocht 's avonds ook wat langer duren dan anders. Het eten was tijdens die dagen extra goed verzorgd, maar er waren evenzeer heel aangename en inspirerende catechesemomenten, waarbij Don Bosco en Don Borel in een speelse dialoogvorm allerlei al dan niet Bijbelse verhalen brachten. Daarmee slaagde Don Bosco er in de jongens weg te houden van de moreel weinig hoogstaande taferelen tijdens de carnavalsviering in de stad Turijn en hen op het goede pad te houden.

Op 'Aswoensdag' kunnen gelovigen een kruisje van as op hun voorhoofd laten tekenen. Daarbij zegde de priester doorgaans 'Gedenk, o mens, dat je stof bent en tot stof zult weerkeren'. Dat waren ook de woorden die Don Bosco gebruikte als hij zijn jongens het askruisje gaf. Naar aanleiding van deze zin uit Genesis (3,19) die God tot Adam richtte na de zondeval, schreef Don Bosco ondermeer in *Il mese di Maggio* over de vergankelijkheid van dit leven, máár tegelijkertijd benutte hij dit meteen als een kans om te schrijven over de eindeloze barmhartigheid van God door de belofte van de komst van Christus, de Verlosser. Vanaf het begin van de veertigdagentijd was daarmee het perspectief van Pasen reeds aanwezig.

Meer gebruikelijk bij het geven van het askruisje is tegenwoordig de formulering: 'Bekeer u een geloof in het evangelie'. Ook deze woorden uit Marcus (1,15) vinden we terug bij Don Bosco. Hij legde ze in de mond van paus Alexander I die volgens de legende met deze woorden een grote groep gevangenen opriep om zich te laten dopen en Christus te volgen.

De veertigdagentijd (van Aswoensdag tot Pasen tellen we 46 dagen, maar de 6 zondagen worden niet als vastendagen meegeteld) is inderdaad bedoeld als een tijd bezinning en bekering met als doel: Christus meer van nabij te volgen. Bij Don Bosco kreeg dit concreet gestalte in een goed voorbereide reeks catecheselessen tijdens de vastentijd als voorbereiding op het verrijzenisfeest, maar ook in de oproep tot een sobere levensstijl. In onze tijd is de religieuze dimensie van de vastentijd in verdrukking geraakt en beperken we ons meestal tot het organiseren van allerlei solidariteitsacties. Op zich zijn die acties uiteraard vaak schitterende initiatieven, maar voor christenen mogen ze ook een paasperspectief krijgen: de overwinning van het leven op de dood en op alles wat kleine en arme mensen belemmert om ten volle mens te zijn. Paus Franciscus zegt in zijn eerste vastenboodschap als paus dat juist in die solidariteit met de meest behoeftigen het gelaat van Christus zichtbaar wordt. Hij roept daarom alle christenen op om de strijd aan te binden tegen de oorzaken van ellende, zoals mensenrechtenschendingen, discriminatie en uitbuiting. Onze gewetens, zo gaat hij verder, moeten daarom bekeerd worden tot gerechtigheid, gelijkheid, eenvoud en delen, in navolging van Jezus Christus.

Wilfried Wambeke